

**\* Inleiding**

- Wie heeft er een bril?
- Reden van een bril: scherper kijken, dingen beter zien, veraf dichterbij halen.
- Speciale brillen:
  - zonnebril, die de scherpthe van het licht tegenhoudt
  - roze bril, die alles met liefde wil bekijken
  - duikbril, die het water op afstand houdt
  - klikbril met plaatjes van vroeger, die iets anders laat zien

**\* Vandaag: Hoe vertalen wij Gods Woord naar onze tijd (hermeneutiek)**

- We kunnen het hier niet over hebben zonder ons uitgangspunt vertaald te hebben, namelijk de positie van de Schrift. Wat is Gods Woord voor ons als voorgangers?
  - leuke inspiratie voor onze ideeën?
  - oude verhalen die een inspiratie zijn voor nieuwe verhalen?
  - of is Gods Woord meer dan een verzameling verhalen → Woord van God

We kunnen met verschillende brillen naar de Bijbel kijken, maar **het object waar we naar kijken, Gods Woord, blijft het zelfde!** → 66 boeken van Genesis tot Openbaring. Maar welke waarde wij aan de Schrift geven is bepalend voor heel ons handelen, al onze prediking, ja het is van groot belang voor het mogen brengen of onthouden van het heil voor onze luisteraars!!!

**\* Basis van Schriftgezag gaat vooraf aan de Hermeneutiek**

- Grote gevolgen bij verschillend Schriftgezag
- Tekening:
  - Predikant - bril naar Bijbel → gezag
  - Schrift
  - Gemeentelid - bril naar Bijbel → gezag

Wat houdt gezag in? **2 Tim 3: 14 - 17**

- Hele Schrift is gegeven
- wijs maken tot zaligheid
- door het geloof in Christus
- opdat de mens die God behoort volmaakt zou zijn
- tot elk goed werk volkomen toegerust

Het gezag ligt van Gods Woord ligt in het onderwijzen, weerleggen, verbeteren en opvoeden in de rechtvaardigheid!!! Dat kunnen wij niet zelf, maar Gods Geest wel. En laten we nu lezen in het volgende bijbelgedeelte dat Gods Geest het Woord inspireert!!!

\* Lezen: 2 Petrus 1: 16 – 2:3

\* Wij hebben het profetische woord! (vers 19a)

Profetische Woord zijn niet alleen profetieën, maar hele Bijbel met een belofte.

Profetie betekent 'met een doel vooruit spreken'. Welk doel??

- komst van het Koninkrijk?
- komst van Jezus als goed mens?
- nee, het gaat om **evangelie van Jezus Christus**

Profetisch wijst op evangelie van Christus. Dat is de boodschap van zonde en genade, van het licht van de genade dat schijnt in de duisternis van de zonde!

- Woord van God getuigt tot, van en vanuit de Here Jezus en bijbehorende evangelie:

- alle beloften en verbonden stuwen naar de Here Jezus
- alle profetieën spreken over werk van de Here Jezus
- alle oplossingen voor oorlog, geweld en ziekte stuwen naar de Here Jezus
- al het bovenstaande wordt vervuld en vernieuwd door de Here Jezus!

- **Lamp**: brengt in het licht, maakt zichtbaar in duisternis, hulp op ons levenspad.

- Verwijzing naar Ps. 119: 105: *'Uw woord is een lamp voor mijn voet en een licht op mijn pad.'*

- Het woord van God is om dit alles beter zien en functioneert dus als een **lamp**!  
Deze lamp maakt het grote plan van God zichtbaar.

**Deze lamp zijn volgens de Bijbel geen mensen, maar is de Heilige Geest!!!**

- Schrijvers van Bijbelboeken waren geen literair opgeleide mensen
- Schrijvers legden ook geen verantwoording af van hun schrijven om aan te tonen dat het wel echt van God was. Zij lieten dat over aan de hoorders...
- Schrijvers werden door de Geest gebruikt en geïnspireerd, velen hebben dit zelf nooit geweten denk ik. De Geest zorgde voor het Woord en het effect.

\* De Bijbel heeft effect op mensenlevens (vers 19b)

- geen inspiratie om door te gaan met wat je al deed: *'goed om er acht op te slaan.'*

- |        |   |                         |
|--------|---|-------------------------|
| - wel: | - <i>schijnen op donkere plekken</i>        | → evangelisatie         |
|        | - <i>tot dat de dag aanbreekt</i>           | → bekering en wedergeb. |
|        | - <i>en de morgenster opgaat in uw hart</i> | → werking van HG        |

Vers 19b is niet alleen toekomstmuziek, maar mag werkelijkheid worden als je de Here Jezus leert kennen en aanneemt als verlosser van de duisternis. Er staat

namelijk dat de morgenster opkomt in uw hart!! Op de nieuwe aarde zal het zijn in ieders hart en zal de hele aarde vervuld zijn van Zijn glorie en heerlijkheid!

**Terecht wordt hier in de context de focus door Petrus ook gelegd op het middelpunt van het Woord, Jezus Christus.** Hij is de blinkende Morgenster zoals Jezus van Zichzelf zegt in Openbaring 22: 16: *'Ik ben de Wortel en het Nageslacht van David, de blinkende Morgenster.'* Ook in dit gedeelte getuigen de discipelen hiervan door in [vers 16 – 18](#) te vertellen dat God het Zelf gezegd had dat Jezus de Zoon van God was.

**Twee gedeelten die de centraliteit van Jezus Christus in de hermeneutiek en de verkondiging onderbouwen:**

- [Johannes 1: 1 – 18](#)

- [1 Petrus 1: 8 – 12](#)

- terugwerkend op evangelie vanuit latere gelovigen
- vooruitwerkend op evangelie vanuit eerdere gelovigen
- centraal staat het evangelie van [vers 12](#) + HG

**\* Conclusie: Geen eigenmachtige uitleg van de Schrift**

[Vers 20](#)

- Wat betekent het woord 'eigenmachtig' :

- zelfgericht, niet gericht op God
- tot doel en eer van de uitlegger, het haalt de eer en glorie bij God weg
- brengt macht voor uitlegger, het haalt de kracht van het evangelie weg

- De Schrift laat het niet toe, omdat geen enkel bijbelboek deze vorm in zich heeft.

- Zo is de Bijbel samengesteld en daarom zijn er ook deuterocanonieke boeken.

- **Gods-machtige** uitleg: alles stuwt naar het evangelie.

**ONDERBOUWING: Het is geen werk van een mens, maar van de Geest** [Vers 21](#)

Het woord 'voortgebracht' zou je vanuit het Grieks kunnen vergelijken met gooien van een blaadje in een waterstroom dat vervolgens met de stroom wordt meegevoerd tot het uiteindelijke doel. (*pheromenoi = gedragen wordende*) De profetieën van het OT zijn als het ware op de stroom van Gods Geest meegevoerd tot hun bestemming, *gedreven door de Heilige Geest*, zegt [vers 21b](#).

**Voortbrengen was dus niet door de wil van een mens**

- geen leuke ideeën
- Woord komt niet verder door wil van een mens
- Petrus is zelf helder over zijn eigen voortbrengen in [vers 16 - 18](#)

We zien dus dat de afkeuring van de 'eigenmachtige uitleg' van de Schrift van **vers 20** kracht wordt bijgezet door de woorden **vers 21** dat de profetie: 'niet is voortgebracht door de wil van een mens.' Het Woord van God kan ook niet worden voortgebracht door de wil van een mens, anders zou het niet het Woord van God zijn!

### **Hoe is het Woord van God tot ons gekomen?**

#### **Hoe dient het woord van God vandaag nog gebracht te worden? (vers 21b)**

- Door heilige mensen van God
- Door de Heilige Geest gedreven
- Door de Heilige Geest gesproken

Dat is pas geïnspireerd preken!

### **Schriftgezag en de spreker**

- De basis ligt bij het hart van de spreker: heilig, gedreven, toegewijd aan God
- De basis ligt bij het hart van de schrift: evangelie van Jezus Christus  
Niet Jezus alleen als mens, het evangelie
- De basis ligt bij het hart van gelovige: heilig, toegewijd aan God

## **\* REDEN VAN SCHRIJVEN VAN PETRUS, DWALINGEN**

**Vers 2: 1 - 3**

### **A. Dwalingen in tijd van Petrus**

- citeer **vers 1 – 3**
- accent is afwijkingen in de leer: leer is zojuist helder gemaakt → Schrift!!
- gaat hier niet om tradities of menselijke cultuur, maar om afwijkend Schriftgezag
- consequenties zijn enorm → Petrus en anderen waarschuwen hier vaak voor!!!

### **B. Dwalingen in onze tijd**

- niet zo duidelijk aanwezig? Wel degelijk.
- vier casussen van voorbeelden uit de praktijk: *(beeldend vertellen)*
  - *Mensen die OT als gezaghebbend ontkennen*
  - *Mensen die God en Jezus uit elkaar drijven*
  - *Mensen die bij een doopbezoek hun eigen ideeën er op na houden*
  - *Mensen die doorslaan in Joods wetticisme*
- kerkelijke ontwikkelingen als het gaat om hermeneutiek:
  - Patronen van vrijzinnigheid zijn makkelijk uit te tekenen
  - Basis van vrijzinnigheid is loslaten of wijzigen Schriftgezag
  - Patroon van hart → hoofd → handen

**\* Grote uitdagingen en vraagstukken in onze hermeneutiek:**

- Is de Bijbel Gods Woord of bevat de Bijbel Gods Woord?

- Welke bril gebruiken we om naar de Bijbel te kijken?

- uitkomst casussen is enorm divers als we verschillende brillen opzetten!
- uitkomst casussen met de bril van het evangelie worden scherper! Dat is ook de functie van een bril! Scherper zien! Jezus laat ons scherp de weg, de waarheid en het leven zien door als Zoon van God de Vader te weerspiegelen in Zijn leven en spreken. Dat lezen we in de Bijbel!

- Wat leggen we vast in doctrine? Uitdaging voor veel vrije gemeenten...

- statuten?
- belijdenis?

**\* Een duidelijke hermeneutische stellingname is de basis voor al het werk in de gemeente!**

- prediking
- jeugdwerk
- pastoraat
- ethiek en tucht

De plaats van de voorganger en oudsten is hierin essentieel!!!

**\* Met welke bril kijk je naar de Bijbel?**

- De roze bril omdat je het graag leuk en aantrekkelijk wil maken voor mensen?
  - je ziet alleen het mooie
  - je preekt alleen het mooie

- De zonnebril zodat je de scherpe kantjes van de bijbel af kunt halen?

- De duikbril die alles op afstand houdt en zorgt dat het je niet raakt?

- De speelgoedbril die nieuwe plaatjes voor ogen brengt die helemaal niets met de werkelijkheid van de bijbel te maken hebben? Preek met leuke plaatjes en verhaaltjes?

**\* Afsluiting**

Het is goed dat we daarom bij elkaar zijn, nadenken en zoeken naar de basis van de verkondiging met alle consequenties die het in zich draagt, maar zeker ook met alle zegen die het in het verleden heeft voortgebracht als motivatie voor een gezonde kerk!